

Jaarbeeld 2024

Een jaar in de kerk

In dit jaarbeeld 2024 geven wij een inkijkje in ons werk als predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Gemeente Vlaardingen.

Naast bijzondere activiteiten zijn wij als collega's volop bezig met het doorgaande en belangrijke werk in de verschillende werkvelden van de gemeente. De erediensten en vieringen op hoogtijdagen maar ook op normale zondagen. Huwelijken en begrafenissen. Doop, belijdenis en Maaltijd van de Heer. Pastoraat in ziekenhuizen of andere huizen, het gesprek zomaar thuis of in het voorbijgaan. Pionieren, bouwen en helpen. Leerhuizen en kringen.

Een jaar is gevuld met van alles en nog wat. En elke keer weer ervaar ik – en ik spreek dan ongetwijfeld ook namens mijn collega's – hoe bijzonder het is om betrokken te mogen zijn bij uw levens, en hoe bijzonder het is telkens weer God en zijn Woord ter sprake te brengen in uw midden. Ja, het is best wel hectisch in de PGV, maar het neemt niet weg wat een zegen het is, om samen met u op te trekken in de hoede van God wiens trouw zich welft over onze levens (Ps.103).

Geert van Meijeren

mede namens de overige collega's van het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers.



van links naar rechts

Ds. Yvonne Schoonhoven

ambulant predikant wijkgemeente Ambacht-Oost

Ds. Geert van Meijeren

predikant wijkgemeente Grote Kerk

Petra Nijboer

pastor wijkgemeente Holy

Henk Kamminga

seniorenpastor

Ds. Hugo M. Habekotté

predikant wijkgemeente Holy en Centrum-West

Miranda Hoogveen

diaconaal consulent in de Windwijzer

Annabell de Jong

pastor wijkgemeente Ambacht-Oost

Arjen van Wijk

voorganger Noorderlicht



Kerkterras

Het Zomerterras is een begrip in Vlaardingen. Al enkele jaren is er op de laatste zondag van dit festival een oecumenische viering. De christelijke geloofsgemeenschappen in Vlaardingen, verenigd in de VKV - Verzamelde Kerken Vlaardingen – bereiden deze dienst samen voor.

Ook in 2024 vierden we in het park een ‘open air-dienst’. In een zomerzonnetje, met zo nu en dan een paar wolken, kwamen zo’n 950 mensen bij elkaar. Wat een bijzondere belevenis om samen een eredienst te kunnen vieren!

‘Vrede – moet je doen!’ was het thema. We leven in een tijd waarin veel mensen geen vrede kennen, niet in het klein en niet in het groot. Toch, of misschien wel juist, horen wij in deze tijd de stem van Jezus. Hij roept ons op om vredesstichters te zijn. Dat kan heel groot, maar het kan ook in het klein en heel persoonlijk.

Ik ben dankbaar dat ik deel kon uitmaken van deze bijzondere viering. En ik hoop dat we met Kerkterras een echte Vlaardingse traditie aan het opbouwen zijn.

Annabell de Jong

Diaconie

Vanuit de centrale Diaconie bieden wij wekelijks op de maandag een spreekuur aan voor allerlei uiteenlopende verzoeken. Dit kan gaan over financiën, huisvesting, voedselbank etc.

Wij proberen in samenwerking met partners in Vlaardingen, zoals SUN (stichting Urgente Noden), Sociale Wijkteams, Raadslieden, om de (hulp) vrager verder op weg te helpen.

Regelmatig bieden wij ondersteuning d.m.v. een boodschappen tegoedbon van verschillende supermarkten in de omgeving.

Aanvragen bij het sport- en cultuurfonds, armoedefonds en stichting leergeld, de Voedselbank worden ook vanuit de Diaconie gedaan.

Hartelijke groet,

Miranda Hoogeveen

Inspirerende maaltijd

De afgelopen maanden zijn we in kerkcentrum Holy begonnen met ‘inspirerende maaltijden’, een “potluck diner”: degenen die mee doen maken of kopen iets lekkers, waarmee we een buffet samenstellen. Voor soep wordt gezorgd. Lukt het niet om iets mee te nemen? Geen probleem. Er is altijd genoeg waardoor er ook mensen zonder voorbereiding kunnen aanschuiven en meegenieten van wat is meegebracht. Mee-eters mogen natuurlijk een vriend, kennis, buurvrouw of wat voor naaste dan ook meenemen. Iedereen is welkom!

We hebben ervaren dat elkaar ontmoeten rondom een maaltijd -waarvoor niemand zich hoeft op te geven, maar iedereen die dat wil gewoon mee kan doen- een mooie, laagdrempelige vorm van gemeente-zijn is.

We hebben de eerste twee keren gebrainstormd over hoe we een open gemeente kunnen zijn, waar een plaats is voor pastorale en diaconale zorg, zodat niemand uit de boot valt. Hoe zorgen we dat mensen zich gezien en gehoord voelen die dat willen? Welke andere vormen van gemeente-zijn hebben we nog niet, maar zouden welkom zijn?

Het belangrijkste doel: elkaar ontmoeten en in gesprek zijn. De avonden werden goed bezocht. We hebben besloten door te gaan door met deze maaltijden.

Petra Nijboer



Grensoverschrijdend gedrag: hoe maak je dat bespreekbaar?

Sinds een paar jaar zijn er in de Protestantse Gemeente Vlaardingen twee vertrouwenspersonen aan het werk: Nel van Bodegom en Bas Gravendeel. Zij kunnen geraadpleegd worden in situaties van (seksueel) misbruik of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Nel en Bas hebben het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers gevraagd, creatieve manieren te bedenken om dit gevoelige onderwerp bespreekbaar te maken.

Dit resulteerde in een speciale kerkdienst in de Bethelkerk op zondag 7 juli 2024, die geheel in het teken stond van dit thema. We lazen het Bijbelverhaal over David en Bathseba. In de traditionele uitleg van dit verhaal werd Bathseba meestal neergezet als “de verleidster”. Maar als je de tekst goed leest, zie je dat Bathseba niets in te brengen had tegen de grote machtige koning David. Hij misbruikte zijn macht, niet alleen om zich Bathseba toe te eigenen, maar bovendien haar man Uria van het leven te beroven. De profeet Nathan veroordeelde het gedrag van David; niet dat van Bathseba, want zij was het slachtoffer.

Misschien dachten sommige kerkgangers: “Moeten we het nou echt in een kerkdienst over dit onderwerp hebben?” Wij (pastor Annabell de Jong en ondergetekende) vonden en vinden van wel. Het is volgens ons belangrijk om thema's die in het leven van veel mensen een rol spelen, ook in de kerk bespreekbaar te maken. Het geloof heeft immers betrekking op heel het leven; zowel op datgene wat mensen meemaken in hun persoonlijke levenssfeer, als ook op actuele onderwerpen uit het openbare leven.

In de dienst van 7 juli waren de vertrouwenspersonen, Nel en Bas, aanwezig en stelden zij zich voor.

Na de dienst was er uitgebreid gelegenheid om na te praten met de vertrouwenspersonen, met de pastores of met leden van het pastoraal team. Voor wie behoefte heeft haar of zijn verhaal te doen: dit kan via het e-mail adres vertrouwenspersoon@pknvlaardingen.nl. Berichten die naar dit adres worden gestuurd, kunnen alleen door de vertrouwenspersonen worden gelezen.



Yvonne Schoonhoven

De dienst is te bekijken en te beluisteren via deze QR-code:



Biertje met de dominee

Op enkele plekken in het land wordt 'Biertje met de dominee' al georganiseerd. En nu ook in Vlaardingen! Het idee is simpel: een dominee (of pastor) gaat in een plaatselijk café zitten, maakt wat publiciteit daarover en voert met de mensen die er zijn een goed gesprek. Het is laagdrempelig, ontspannen en gezellig! Over van alles wordt op zo'n avond gesproken, maar meestal zijn levensvragen en zingevingsvragen niet ver weg. En dat is natuurlijk ook de bedoeling! Je spreekt met mensen die de kerk wel kennen, maar ook met mensen die er niet zoveel van moeten hebben of er onbekend mee zijn maar wel nieuwsgierig. Hoe mooi is het om elkaar zo te ontmoeten en van elkaar te leren. Schuif gerust eens aan!

Geert van Meijeren en Miranda Hoogeveen



Kerstcadeautjes voor de kinderen in de wijk M'rija



In de wijk M'rija in Vlaardingen wonen ongeveer 1000 mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne, onder wie 400 kinderen.

In de adventsperiode hebben we in alle wijkgemeenten cadeautjes ingezameld onder de kerstboom.

Deze cadeautjes hebben we vlak voor kerst naar het Oekraïne-dorp gebracht.

Yvonne Schoonhoven



Bethelcafé

Het Bethelcafé is tot leven gekomen toen de ouderensoos stopte in Ambacht-Oost. We wilden een iets andere opzet. Iets vrijblijvender. Geen sprekers en thema's. Binnenlopen en weer weggaan wanneer je wil. En zo draait het Bethelcafé alweer een paar jaar. De bezoekers (gemiddeld zijn er 25-30 mensen) zijn van alle leeftijden. Ze komen voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. Ondertussen is er gelegenheid voor een praatje mét en aandacht vóór de ander. Ook is vaak één van de pastores aanwezig. Voor diegenen die iets actiever willen zijn is in een andere zaal gelegenheid om iets met elkaar te ondernemen. Er staat een biljart en je kunt er darten. Er staan gezelschapsspelen en sjoelbakken. Of wilt u liever klaverjassen, dammen of schaken? Spreek eens af met b.v. een kennis of buur en kom langs. Voor u het weet wordt het uw vaste klaverjasmiddag! Terwijl u bezig bent komt er iemand langs om u iets te drinken of een hartigheidje aan te bieden. Soms wordt er op speciale dagen nog iets extra's gedaan.

Het Bethelcafé is geopend op de 1^e en de 3^e donderdag van de maand vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Er staat bij de uitgang een pot waarin u iets kunt doneren, maar we verplichten niemand daartoe.

Kom eens langs en neem gerust iemand mee. De gastvrouwen/heren vinden het fijn u welkom te heten.

Namens de gastvrouwen en gastheren,

Annabell de Jong en Yvonne Schoonhoven





Kerk-zijn in het zorgcentrum

Ongeveer 150 leden van de Protestantse Gemeente Vlaardingen wonen in een zorgcentrum in Vlaardingen. Velen van hen gingen, toen ze nog zelfstandig woonden, naar de kerk in de wijk. Opeens verandert je leven door opname in het zorgcentrum. De vaste patronen vallen weg. Je voelt je afhankelijk en kwetsbaar. Je mist de wekelijkse gang naar de kerk. Hoe fijn is het dan als je ontdekt dat in het huis waar je verblijft een kerkdienst of viering wordt gehouden. Waar de vertrouwde woorden uit het Evangelie klinken en de bekende liederen worden gezongen. Met anderen het geloof vieren en beleven.



Als seniorenpastor van de Protestantse Gemeente Vlaardingen heb ik deze plekken van vieren mogen ontdekken. In het Zonnehuis, in Vaartland, In Drieën-Huysen Noord en Zuid, In Uitzicht, in Soenda en in De Meerpaal. Mooi om te zien hoeveel gemeenteleden zich als vrijwilliger hiervoor belangeloos inzetten. De bewoners ophalen en vergezellen tijdens de viering. Het samen koffiedrinken. Ook dat is samen Kerk-zijn.

Rond de zorgcentra wonen veel ouderen nog zelfstandig. In een aanleunwoning of appartement grenzend aan het zorgcentrum. Mooi om te zien dat ook zij, die niet meer de afstand naar de kerk in de wijk kunnen overbruggen, zich welkom en gezien voelen bij de viering in het zorgcentrum. En zo vormen al deze plekken van vieringen in de zorgcentra mede het gemeentelven en omzien naar elkaar.

Goed om hierbij stil te staan wanneer u op zondag in de kerk in de wijk bent. Het gemeente-zijn is groter dan de fysieke bijeenkomsten in de kerken in de wijken. Tegelijkertijd zijn er andere plekken in Vlaardingen waar broeders en zusters in het geloof bij elkaar komen.

Laten we deze plekken koesteren. Ze verdienen onze steun en betrokkenheid. Door de veranderingen in de zorg staan deze vieringen onder druk. Niet ieder huis heeft de middelen en de menskracht. Als Protestantse Gemeente Vlaardingen nemen we hierin het voortouw. En mag ik als seniorenpastor het centraal aanspreekpunt zijn voor alle leden en hun familie in de zorgcentra.



Henk Kamminga

Holy en Centrum-West

Mijn terugblik op het afgelopen jaar begin ik met de engelenwand van honderd engelen die onderdeel was van de tentoonstelling 'Engelen' van Adrie Huisman. De veelkleurige tentoonstelling die tevens is bezocht door enkele van zijn collega kunstenaars, waar onder Adriaan Rees, heeft veel gemeenteleden positief verrast.



De tentoonstelling van Bruidsjapon tot doopjurk was een daverend succes. Dooptjurken van honderd jaar of ouder en zelfs een doopjurk gemaakt van parachutestof maakten onderdeel uit van deze tijdelijke collectie. Gemeenteleden hadden voor de gelegenheid hun trouwjaponnen en doopjurkjes van zolder gehaald. Eén trouwjapon kwam rechtstreeks uit de verkleedkist voor de kleinkinderen. De trouwjapon van Tine Bras was indertijd gekocht voor iets meer dan honderd gulden. Een mooie manier van ontmoeten en verhalen met elkaar delen.

De afsluiting van de jongerencatechese met oudhollandse spelletjes is ook een klein hoogtepuntje in het afgelopen jaar. Het tafelbiljard; de knikkerbak, mega vier-op-een-rij en de wedstrijd-baan 'pit-zak-gooien' hebben voor het nodige vermaak en plezier gezorgd. En daarna natuurlijk pannenkoeken eten, die uiteraard ook nog gebakken moesten worden.

Een leuke en ontspannen invulling van ons jongerenwerk. Waarvoor uiteraard dank aan Corrie Velthuisen en Jelle Wijnstok die het hele seizoen de catechese hebben verzorgd.



De ouderenbijeenkomsten op woensdagmiddag in de Rehobothkerk en vrijdagmiddag in Kerkcentrum Holy zijn voor tal van gemeenteleden vaste prik. Het elkaar ontmoeten en gezellig even bijpraten Een vorm van onderling pastoraat waarbij je als pastor alleen maar hier en daar hoeft aan te schuiven voor een waardevol gesprek. Tel daarbij op de creativiteit van Jaap en Nel Kleijwegt en de andere vrijwilligers en succes is verzekerd.



Het uitje van de PCOB naar Ootmarsum stond in de agenda van velen met stip genoteerd. Tijdens het uitzwaaien spreek ik een dochter die vertelt dat haar moeder er al zo lang naar uit heeft gezien. Het is maar een kleine week, maar het betekent zoveel meer. Op donderdag reis ik het gezelschap achterna. Wanneer ik op het terras van het hotel enkele gemeenteleden ontmoet, zegt één van hen: 'Ik zei net tegen mijn buurvrouw, die man die daar uitstapt is sprekend onze dominee!' We moeten er hartelijk om lachen.

Mijn jaarbeeld sluit ik af met de reis naar Transsylvanië, die ik in september mocht maken. De uitwisseling tussen Nederlandse en Hongaarse collega's. Het is voor mij de derde keer dat ik in dit deel van Roemenië ben. Wat mij steeds weer treft is de eenvoud van leven en de warme en hartelijke contacten. Een andere cultuur die zijn eigen vraagstukken kent. Het thema: To make a difference, is de geloofsuitdaging waarvoor wij als kerken in onze tijd staan.

Hugo M. Habekotté



Leerhuis over LHBTIQ+

Op donderdag 10 oktober organiseerde wijkgemeente Holy samen met wijkgemeente Ambacht-Oost in het kader van de Roze maand in Vlaardingen een leerhuis over LHBTIQ+ o.l.v. ds. Fred Blokhuis (predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis, bekend en betrokken bij dit thema).

Als het gaat om thema's die te maken hebben met gender- of seksuele identiteit en diversiteit, bestaan er in de kerk uiteenlopende gedachten en meningen. Soms zijn de verschillen in opvatting zo groot, dat ze onoverbrugbaar lijken. Er zijn mensen die op grond van de Bijbel en hun geloof moeite hebben met dit thema. Er zijn ook mensen die die op grond van de Bijbel en hun geloof moeite hebben met het feit dat er mensen zijn die er moeite mee hebben.

Aan de hand van de bijbel nam Fred ons mee in deze thematiek. Het doel van de avond was niet om iemand van mening te doen veranderen, te bekeren of te veroordelen. Het doel was dat het thema bespreekbaar wordt gemaakt. Daarbij stond respect voor elkaar voorop. We kijken terug op een waardevolle avond. Uit alle wijkgemeenten waren mensen aanwezig. Het eerste deel van de avond, waarbij Fred Blokhuis aan het woord was, is terug te kijken via de website www.pknvlaardingenholy.nl.

Petra Nijboer



Moderne Profeten: Ware Woorden

Elke 3^e donderdag, 18 uur (met maaltijd) in de Bethelkerk

Jouw waarheid, mijn waarheid. Is waarheid iets absoluuts? Iets gevaarlijks? Iets wat je opsluit in je eigen bubbel? Of is het iets veel groters, iets wat ons kan tegenspreken en ons kan verbinden? In de serie avonden over 'Moderne Profeten' luisteren we naar verhalen over 9 mensen uit de christelijke traditie die iets van de schoonheid, kracht en ruimte van waarheid hebben ontdekt.

Al voor het tweede seizoen komen we één keer in de maand samen eten, en laten we ons tijdens de maaltijd inspireren door de profeet die we die avond bespreken. We luisteren naar de podcast en nemen dan de tijd er samen over te praten en op te reflecteren. Wat raakte jou? Waar kan je iets mee? Waar juist helemaal niet? Ben je geïnspireerd?

Het draait in deze avond om de verhalen over hedendaagse profeten uit de christelijke traditie. Die profeten dagen ons uit om niet mee te doen met dat wat onze tijd lelijk maakt, maar juist om schoonheid, waarheid en barmhartigheid te zoeken.

De groep deelnemers is divers en komt uit heel Vlaardingen. Sommige deelnemers komen speciaal voor een bepaalde profeet, voor anderen is de 'moderne profeten-avond' min of meer vaste prik. Maar wie er ook deelneemt, de gesprekken zijn altijd boeiend. We ervaren steeds een verrijkende diversiteit, en daarbij respecteren we ieders waarheid.

Annabell de Jong

MODERNE PROFETEN 2 Bethelkerk

start 18:00 uur met gezamenlijke maaltijd

do 19 sept	Henri Nouwen
do 17 okt	Vaclav Havel
do 21 nov	Tish Warren
do 16 jan	Tim Keller
do 20 feb	Søren Kirkegaard
do 20 maart	Paul Kingsnorth
do 15 mei	Arvo Pärt
do 19 juni	Majoor Bosshardt
do 17 juli	Perpetua en Felicita

aanmelden tot maandag voor de donderdag:
pastor@ambachtoost.nl

